

Αναμνήσεις από τη συνεργασία με το Βασίλη Ζαχαρόπουλο

του Γιώργου Δεληπαπαδάκη

Δ/τής χειρουργικής κλινικής νοσοκομείου Σπτείας, πρώην Νομαρχιακός σύμβουλος του Ν.Λασιθίου

Για το Βασίλη το Ζαχαρόπουλο δε θα πει ποτέ κανείς ότι «ο αποθανών δεδικαίωται». Ο Βασίλης δικαιωνόταν και επιβεβαιωνόταν καθημερινά όσο ήταν εν ζωή. Τον γνώριζα από τις συναντήσεις που είχαμε στο ΠΑΣΟΚ από το 1999 αν θυμάμαι καλά, αλλιώς το 2002 γίναμε φίλοι, όταν εκλεγθήκαμε και οι δυο νομαρχιακοί σύμβουλοι Λασιθίου. Εγώ για πρώτη φορά και εκείνος για δεύτερη. Εκείνος καθηγητής στο ΤΕΙ Ηρακλείου και εγώ χειρουργός στο νοσοκομείο Σπτείας. Επειδή ήταν πολυάσχολος, αεικίνητος και ακούραστος, είχε συνεχώς πολλαπλές παράλληλες δραστηριότητες. Μια απ' αυτές

τηλεφωνίας, ευρυζωνικά δίκτυα οπτικών ινών και γενικά θέματα που είχαν σχέση με το γνωστικό του αντικείμενο. Θεωρούσε μεγάλη προσβολή για το ΤΕΙ Κρήτης να χρειάζεται η νομαρχία κάποια μελέτη για ένα τέτοιο έργο και να μην το αναθέτει στο ΤΕΙ. Ήθελε να βλέπει τη θεωρητική γνώση που κατείχε ο ίδιος και οι συνάδελφοι του στο ΤΕΙ να μετουσιώνεται σε εφαρμοσμένη καθημερινή πρακτική προς όφελος των πολιτών του νομού Λασιθίου. Ήταν ο σύμβουλος που είχε τη δική του γνώμη, χωρίς να είναι κατ' ανάγκη συντεταγμένος πίσω από την άποψη της πλειοψηφίας την οποία

“Ήθελε να βλέπει τη θεωρητική γνώση που κατείχε ο ίδιος και οι συνάδελφοι του στο ΤΕΙ να μετουσιώνεται σε εφαρμοσμένη καθημερινή πρακτική, προς όφελος των πολιτών του νομού Λασιθίου”

ήταν και η ενασχόληση του με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ, που πολύ γρήγορα με έπεισε και μένα να ασχοληθώ και από τότε να βρεθούμε πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Το Βασίλη το Ζαχαρόπουλο θα τον κρατάνε πάντα φίλο μου οι δυνατές αναμνήσεις και η αγάπη που του έχω. Θα είναι σαν κάποιος συμφοιτητής από το πανεπιστήμιο, που δεν τον ξανάδα από τότε, αλλιώς ακόμα τον αγαπώ.

Στο νομαρχιακό συμβούλιο θυμάμαι το πάθος που έδειχνε όποτε γινόταν συζήτηση για έργα που αφορούσαν κεραιές κινητής

εκπροσωπούσε και ο ίδιος.

Στον τομέα όμως που έχω πολύ ζωντανές εικόνες από τη συνεργασία μου με το Βασίλη, είναι το Ινστιτούτο επιμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ. Παρακάτω παραθέτω κάποιες από τις κοινές μας εμπειρίες.

Γενάρης του 2007, προεκλογική περίοδος και έχουμε ραντεβού με το Βασίλη στις Μάλληδες Ιεράπετρας στις 19.30 για να συζητήσουμε, ως εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ, με τους ανθρώπους του χωριού που μας περίμεναν, το

“πρόγραμμα υγείας” του ΠΑΣΟΚ. Εκείνος θα ερχόταν από το Ηράκλειο και εγώ από τη Σητεία. Οι παρευρισκόμενοι ήταν λίγιοι, συνολικά 13, έδειξαν όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα, συμμετείχαν στη συζήτηση η οποία κράτησε 2 σχεδόν ώρες και στο τέλος ήπιαμε “μια ρακή” στο καφενείο, όπου συνεχίστηκε η συζήτηση. Φεύγοντας, ο Βασίλης έδειχνε ενθουσιασμένος από το αποτέλεσμα και εγώ απογοητευμένος από τη μικρή συμμετοχή.

επιχειρήματα για να δει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Εγώ πάντως επηρεάστηκα θετικά από την αισιοδοξία του, αλλά ευχαριστημένος δεν έμεινα.

Φλεβάρης του 2007 και το ραντεβού απόψε ήταν στο Βρουκά Μεραμπέλιου. Έκανε στην κυριολεξία κατακλυσμό σε όλο το δρόμο και όταν έφθασα είδα ότι βρισκόταν εκεί 8 άνθρωποι. Ο Βασίλης έστηνε αργά το laptop με τον προβολέα, δοκίμαζε



Νομαρχιακό Συμβούλιο του Ν.Λασιθίου. Διακρίνονται αριστερά ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος και ο Γιώργος Δελημηπαταδάκης

- Γιατί Γιώργο σου φάνηκε μικρή η συμμετοχή, μου λήει. Δεν είδες τα ονόματα;
- Πώς δεν τα είδα, αφού εγώ τα έγραψα.
- Έ, και δεν είδες ότι έχουν όλοι διαφορετικό επίθετο; Που σημαίνει ότι αύριο το θέμα αυτό θα συζητηθεί σε 13 διαφορετικές οικογένειες και μεθαύριο θα το ξέρει όλο το χωριό;
Μέχρι να φτάσω στη Σητεία δε μπόρεσα να αποφασίσω αν ο Βασίλης έψαχνε να βρει

τις διαφάνειες για την αγροτική πολιτική, αλλά οι 8 συμμετέχοντες παρέμειναν 8. Δεν ξέρω γιατί οι παρευρισκόμενοι μας αντιμετώπισαν ως εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και είχαν ιδιαίτερα επιθετική στάση απέναντι μας στιγματίζοντας συνεχώς τα κακά σημεία στην πολιτική που ασκούσε το κόμμα και ιδιαίτερα στις εσωκομματικές διαμάχες που υπήρχαν τότε. Στα περισσότερα που έλεγαν είχαν δίκιο, αλλά με την τροπή που πήρε η

συζήτηση, η “αγροτική πολιτική” δεν ολοκληρώθηκε όπως θα επιθυμούσαμε. Ο Βασίλης έμεινε πάλι ευχαριστημένος, εγώ όχι. Πάμε να φύγουμε αλλήλα το κινητό μου είχε κλείσει λόγω μπαταρίας και τηλεφωνώ στη γυναίκα μου από το τηλέφωνο του Βασίλη για να την ενημερώσω ότι ξεκινώ από το Βρουχά για τη Σητεία, αλλήλα δεν έχω τηλέφωνο. Ο Βασίλης κατάλαβε ότι η γυναίκα μου είχε ιδιαίτερη αγωνία που θα ταξίδευα νύχτα με πολύ άσχημο καιρό χωρίς τηλέφωνο και μου δίνει το δικό του. Αρνήθηκα έντονα, αλλήλα εκείνος το άφησε στο κάθισμα του αυτοκινήτου μου και έφυγε. Το έκανε για να με σκληρώσει; Δεν ξέρω. Πάντως με σκληρώσε.

Μάιος του 2011, καθόμασταν σε διπλανά καθίσματα στο αεροπλάνο επιστρέφοντας από Αθήνα για Ηράκλειο. Είχαμε ανέβει στην Αθήνα όπου συμμετείχαμε σε σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ που αφορούσε την επιμόρφωση των επιμορφωτών σε ειδικά θέματα.

- Βασίλη, του ήέω, pes μου τώρα τι κερδίσαμε από αυτό το ταξίδι; Εκτός από τον Αλέξη τον Κόκκο που απολαμβάνω να τον ακούω, pes μου τι άλλο νομίζεις εσύ ότι κερδίσαμε. Χάσαμε την ημέρα μας, κάναμε κάποια έξοδα, μείνανε πίσω κάποιες από τις δουλειές μας κλπ. Κλπ. Για ποιο λόγο;
- Εγώ Γιώργο, δε θέλω από κάθε πράγμα που κάνω να βγαίνω κερδισμένος με τη στενή έννοια του κέρδους. Κάποια πράγματα τα κάνεις για χόμπι, κάποια άλλα για να διασκεδάσεις και κάποια για να υπηρετήσεις αρχές ή αξίες που έχεις. Έ, μέσα από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης υπηρετούμε τις πολιτικές μας αρχές, κι ασήμαστε και χαμένοι.

Μέχρι που φτάσαμε στο Ηράκλειο δεν ξαναμιλήσαμε.

Το Φεβρουάριο του 2011 οργανώσαμε εκδήλωση για το κάπνισμα στον Άγιο Νικόλαο.

- Βασίλη, για να μη φανεί ότι εγώ είμαι

πάλι ο γκρινιάρης, θα ήθελα σ’ αυτή την εκδήλωση να καθορίσουμε εκ των προτέρων κάποιους δείκτες με τους οποίους θα προσδιορίσουμε στο τέλος, εάν η εκδήλωση ήταν επιτυχημένη ή όχι.

- Ωραία, εσύ που ασχολείσαι με το management pes μου με ποιους δείκτες θέλεις να μετρήσουμε την επιτυχία της εκδήλωσης.
- Για μια άριστη εκδήλωση θα ήθελα αριθμό συμμετεχόντων μεγαλύτερο του 70, αριθμό ερωτήσεων μεγαλύτερο του 30, χρόνο ομιλίας των συμμετεχόντων μεγαλύτερο από 2 ώρες και ποσοστό εκείνων που εξέφρασαν κάποια αντίθετη άποψη στην αρχή αλλήλα τελικά πείστηκαν από τους ομιλητές, μεγαλύτερο του 50%.
- Γιώργο μ’ αρέσει να συνεργάζομαι μαζί σου, γιατί βάζεις πάντα υψηλούς στόχους, πράγμα που μας κάνει να τρέχουμε περισσότερο και τελικά κάτι να κερδίζουμε. Όμως πρόσεξε να δεις, ότι εγώ μένω ικανοποιημένος από διαφορετικά αποτελέσματα, που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, έτσι ώστε να μην απογοητεύομαι και με το ίδιο κέφι να ξεκινώ για μια επόμενη εκδήλωση. Εγώ λοιπόν θα συμβάλω στο να κάνουμε πολλές εκδηλώσεις και συ στο να είναι επιτυχημένες. Γι αυτό θα δουλεύουμε πάντα μαζί στο Ινστιτούτο.

Δυστυχώς όμως ο Βασίλης, για πρώτη φορά, δεν κράτησε το λόγο του και η συνεργασία μας τελείωσε γρήγορα. Αυτά και πολλή άλλα μου έλεγε και μου έκανε ο Βασίλης και γι’ αυτό έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου και στην καρδιά μου και δε θα βγει ποτέ.