

Ένας Αμερικανός στην Κρήτη



του Nicholas Favreau

Είχα τη χαρά να δουλέψω στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου από τα τέλη του Σεπτεμβρίου '09. Ξεκίνησα από την πρώτη μέρα ως μέλος της διεπιστημονικής και πολύγλωσσας ομάδας του Γραφείου που είναι υπεύθυνο για τις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις του ΤΕΙ Κρήτης, ενός ιδρύματος που έχει 20 τμήματα και περίπου 20.000 φοιτητές.

Προσαρμόστηκα γρήγορα στο νέο μου ρόλο ως σύνδεσμος μεταξύ του Γραφείου και των επισκεπτών – φοιτητών από την Ευρώπη, τη Ρωσία και την Αμερική. Υπό την ιδιότητα αυτή καλωσορίζω τους νέους φοιτητές στο γραφείο για να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία υποδοχής τους. Εκτός αυτού δίνω πληροφορίες για να βοηθήσω τους νέους φοιτητές σε πρακτικά θέματα όπως πού είναι οι αίθουσες και τα γραφεία των καθηγητών, πότε γίνονται οι συσκέψεις με τα στελέχη του γραφείου, πότε γίνονται οι εκπαιδευτικές εκδρομές κ.ά.

Πέρα όμως από αυτά εξίσου σημαντικό είναι ότι μπόρεσα και βοήθησα στην οργάνωση του Γραφείου με την καλύτερη διεύθυνση των φακέλων και την τοποθέτησή τους σε ειδικούς χώρους. Τέλος είμαι βοηθός καθηγητή στο μάθημα της ιστορίας της Κρήτης, Ελλάδας και του Κρητικού Πολιτισμού.

Σε γενικές γραμμές και συνοδικά μπορώ να πω ότι ο πρώτος μήνας μου στην Κρήτη ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικός με πολλές εκδρομές και εμπειρίες σε νέες γεύσεις και γνωριμίες με ανθρώπους, ρακί. Ιδιαίτερα το θέμα των νέων γνωριμιών και φίλων είναι κάτι που εκτίμησα και ξεχώρισα. Γνώρισα αξιόλογα άτομα απ' όλη την

Ευρώπη όπως είναι Τσεχία, Λιθουανία Ισπανία και φυσικά την Ελλάδα. Πέρασα με υπέροχη παρέα το Φαράγγι της Σαμαριάς, έφαγα σε διάφορες παραδοσιακές ταβέρνες και εκτίμησα ιδιαίτερα την Κρητική φιλοξενία. Κατάφερα ακόμη να κάνω μια πολύ ξεχωριστή εκδρομή για ένα Σαββατοκύριακο στη Σαντορίνη, αν και ο καιρός δεν ήταν σύμμαχός μας, έβρεχε όλο το Σαββατοκύριακο. Οι αναμνήσεις αυτές θα με συνοδεύουν σε όλη τη ζωή μου και έχω ακόμη 5 μήνες μπροστά μου στην Κρήτη να αποκτήσω ακόμη περισσότερες εμπειρίες και να κάνω και άλλες γνωριμίες.

Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά δίχως την ουσιαστική συμβολή του δρ. καθ. Νικόλαου Βιδαλάκη και της οικογένειάς του που με την επιχορήγησή τους στο Πανεπιστήμιο Drexel της Φιλαδέλφειας – Πενσυλβάνια δίνουν τη δυνατότητα σε φοιτητές να επισκεφτούν και να μείνουν στην Κρήτη για ένα εξάμηνο κάθε χρόνο από το 2006. Θα ήταν παράλειψή μου αν δεν εξέφραζα την ευγνωμοσύνη μου στην Επιτροπή των Υποτροφιών της Οικογένειας Βιδαλάκη, τον εκλιπόντα δρ. Κων/νο Παπαδάκη, καθώς και το δυναμικό του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων, κα Βάσω Αυγελή και τα λοιπά μέλη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που έχουν ήδη κάνει την εμπειρία μου αυτή μοναδική.

An American in Crete

Nicholas Favreau

Starting in late September of 2009, I have had the pleasure of working in the International Relations Office (IRO) of the TEI of Crete, Iraklion campus. I started at day 1 as part of the multidisciplinary and multilingual team responsible for the international and public relations at the TEI of Crete, with 20 departments and c.20,000 students. I quickly adapted to the role of liaison between IRO staff and visiting students, from the EU, Russia and the Americas. In that capacity I welcomed new students into the office to begin their paperwork. Student questions on where classrooms and professors' offices were located were another area I was able to help. I was able to remind students of class trips and important meetings with IRO staff. Another task considered important was the office filing system, which was deemed inadequate by the staff of the IRO, and I began to transfer files for the previous three years from large binders into filing cabinets. Then I also adopted the role as a teaching assistant for the classes of History of Crete/Greece and Cretan Culture.

Overall my first month in Crete has been exciting and, traveling around the Island and experiencing the food, people, and places, not to mention the Raki.



Friends that you make is another part of this experience, I have come to value. I have met extraordinary people from all over the EU, from places like the Czech Republic, Lithuania, and Spain and of course Greece. I had the best time hiking the Samarias Canyon with a group of friends. Visits to small tavernas where I got to experience the hospitality of Cretans. I've even managed an excursion to Santorini

for a weekend, even though it rained the entire weekend, it was quite an experience. These memories will last a lifetime and I still have 5 months left to experience the people and land of Crete further.

None of this would be possible without the generosity of Dr. Nicholas Vidalakis and his family for an endowment, which has enabled my University, Drexel University, located in Philadelphia, Pennsylvania, USA, to send students to Crete

for duration of 6 months since 2006. I also need to express my gratitude to the selection committee of the Vidalakis Family Cretan Scholarship, the late Dr. Constantine Papadakis, the staff of the IRO, Vaso Avgeli and the rest of the faculty and staff of the TEI of Crete that have made this experience possible.