

# Από τα Χανιά ως τη Δανία, 30 χρόνια συνεργασίας και φιλίας

του Ανδρέα Βηησίδη

Επίκουρου Καθηγητή Τμήματος Εφαρμοσμένων Πληροφορικής & Πολυμέσων

Με το Βασίλη Ζαχαρόπουλο η γνωριμία και φιλία μας ξεκίνησε πριν 30 περίπου χρόνια. Τότε, και οι δυο καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχεδιάζαμε και σκεπτόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον της παιδείας μας και προοπτικές στην επιστημονική μας εξέλιξη. Ο Βασίλης είχε βάλει σκοπό την απόκτηση Διδακτορικού. Διεκδίκησε και πέτυχε υποτροφία, και μετακόμισε με την οικογένεια του στην Αθήνα, για εκπόνηση της διατριβής του στον Δημόκριτο. Μου έκανε εντύπωση η επιμονή του για την Ακαδημαϊκή του εξέλιξη και η αποφασιστικότητα του. Επέστρεψε ξανά στο Ηράκλειο

δευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερο τα Γερμανικά με τα οποία εγώ είχα ήδη αναπτύξει γνωριμίες και συνεργασίες. Προσπαθούσαμε και πιστεύαμε ότι τα προγράμματα σπουδών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών θα μπορούσαν με επιτυχία να εφαρμοσθούν και στα δικά μας ΤΕΙ. Ο Βασίλης, ενθουσιώδης και μεθοδικός, ξεκίνησε να σχεδιάζει ένα μελλοντικό Τμήμα με προδιαγραφές και στόχους παρόμοιες με αυτές των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών. Στα Χανιά είχαμε την ευκαιρία μέσα από ένα πρόγραμμα συνεργασίας του ΤΕΙ Κρήτης με το FH-Aachen να πάρουμε Ακαδημαϊκή τε-

“ Ο Βασίλης, ενθουσιώδης και μεθοδικός, ξεκίνησε να σχεδιάζει ένα μελλοντικό Τμήμα με προδιαγραφές και στόχους παρόμοιες με αυτών των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών.

”

το 1986 και ξεκίνησε τη συνεργασία του με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παράλληλα ξεκίνησε την συνεργασία του με το ΤΕΙ Κρήτης διδάσκοντας στο Γενικό Τμήμα και το Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Εγώ είχα ήδη εκλεγεί στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ στα Χανιά και παρότρυνα τον Βασίλη να υποβάλει υποψηφιότητα στο ίδιο Τμήμα. Τον Βασίλη τον ενδιέφερε η τριτοβάθμια εκπαίδευση και έτσι όταν εκλέχτηκε, αποδέχθηκε τον διορισμό του. Μαζί πλέον, και ως συνάδελφοι, συζητούσαμε για το μέλλον των ΤΕΙ έχοντας ως πρότυπο εκπαι-

χνογνωσία για την οργάνωση και λειτουργία των Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences). Έχοντας αυτές τις κοινές εμπειρίες, και τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις στο Ηράκλειο, αναζητούσαμε τον τρόπο και την ευκαιρία δημιουργίας του νέου Τμήματος. Αυτή μας δόθηκε με την προκήρυξη των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) από το Υπουργείο Παιδείας, με καλή χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ. Υποβάλαμε και οι δυο τότε προτάσεις που εγκρίθηκαν, για την πραγματοποίηση δυο προγραμμάτων σπουδών, το ένα με τίτλο

«ΠΣΕ-Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων» με έναρξη τον Μάρτιο του 1998 με βασικό στέλεχος τον Βασίλη και το άλλο με τίτλο «ΠΣΕ-Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας» με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 1998 με Επιστημονικούς υπεύθυνους τον υπογράφοντα και το συνάδελφο Μ. Κτενιαδάκη. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από νέους αθλή και από μεγαλύτερης ηλικίας φοιτητές, που τους δινόταν μια ακόμη ευκαιρία για σπουδές. Δυστυχώς τα προγράμματα αυτά δεν έτυχαν κατάλληλης πολιτικής στήριξης, με αποτέλεσμα να κλείσει ο κύκλος τους το 2006. Ο Βασίλης



Διδασκαλία στο Θερινό Σχολείο στη Δανία

ανήσυχος, οργανωτικός και προνοητικός είχε ξεκινήσει παράλληλα τη σχεδίαση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΕΠΠ). Το Τμήμα με ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα σπουδών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999 με πολύ μεγάλη συμμετοχή φοιτητών και επιτυχία.

Ο Βασίλης είχε ακόμη ιδιαίτερη ευαισθησία σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Του ζήτησα, θυμάμαι, από τη θέση του ως προϊστάμενος του Τμήματος ΕΠΠ, να στηρίξει στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τα Γερμανικά και Αυστριακά FH, την ανά-

πτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών και τη συμμετοχή μας σε κοινά project. Η συμπαράσταση του ήταν θετική και εποικοδομητική. Έτσι, το 2005 ξεκινήσαμε ένα κοινό θερινό σχολείο διάρκειας δυο εβδομάδων, με συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών από το FH - Düsseldorf και το TEI Κρήτης, διάρκειας δύο εβδομάδων, μια στο Düsseldorf και μια στο Ηράκλειο. Η επιτυχία ήταν μεγάλη και οι εμπειρίες πολλές. Αυτό μας οδήγησε στην σχεδίαση θερινών σχολείων μόνιμης διάρκειας στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS IP. Τα θερινά αυτά σχολεία ξεκίνησαν το 2006 και πραγματοποιήθηκαν έως και το καλοκαίρι του 2011.

Συμμετείχαν 10 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, 25 καθηγητές και περίπου 150 φοιτητές. Τα προγράμματα αυτά φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του TEI Κρήτης και δύο στις εγκαταστάσεις του VIAUC στη Δανία.

Μια άλλη εξίσου σημαντική ιδέα του Βασίλη ήταν η ανάπτυξη μεταξύ του TEI Κρήτης και του FH- Düsseldorf ενός κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο

«Joined Master Program of Telecommunication and Multimedia», με πραγματοποίηση ένα εξάμηνο στο FH- Düsseldorf και ένα στο TEI Κρήτης. Ο Βασίλης θα ήταν ο Ακαδημαϊκός υπεύθυνος από το τμήμα ΕΠΠ και ο Axel Schnell από τα συνεργαζόμενα Τμήματα of Electrical Engineering, the Department of Media Technology στο Düsseldorf. Οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων αποδέχθηκαν το πρόγραμμα, έγινε επιτυχής αξιολόγηση από τον αρμόδιο Γερμανικό φορέα, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Γερμανίας για έναρξη κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2007/2008, αθλή ακόμα αναμένεται η

έγκριση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας...

Με τα παραπάνω θέλω να τονίσω, για τον αγαπτό φίλο και συνάδελφο Βασίλη, την εργατικότητα του, την στήριξη και συμμετοχή του στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που συντόνιζα και τη μεγάλη του αγάπη προς το Τμήμα ΕΠΠ και τους συναδέλφους μας.

Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ σε πρόσφατο γεγονός που θα μου μείνει αξέχαστο

Σουηδικό Πανεπιστήμιο για επαφές και συνεργασίες σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Δύο μέρες πριν την αναχώρησή μου τηλεφωνεί για να μου πει: «...Ανδρέα ήλιπύμαι πολύ που δεν μπορώ να ήλιθω λόγω προβλήματος υγείας που με υποχρεώνει να κάνω άμεσα αναγκαίες εξετάσεις. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και να μεταβιβάσεις τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους καλούς μας φίλους. Θέλω να επισκεφθείς τα πανεπιστήμια που έχουμε προγραμματίσει, να προ-



Από το Θερινό Σχολείο στη Δανία, Αύγουστος του 2008

στο. Το θερινό σχολείο «Telecommunications and Multimedia Technologies» είχε σχεδιασθεί να πραγματοποιηθεί 1-12 Αύγουστου του 2011 στο VIAUC στη Δανία. Θα συμμετείχαν 10 Έλληνες φοιτητές, 16 φοιτητές και 12 καθηγητές από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Με τον Βασίλη είχαμε προγραμματίσει κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Δανία να επισκεφθούμε το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Aarhus καθώς και ένα

*βάλλεις το Τμήμα μας και το ΤΕΙ μας και να συζητήσεις για μελλοντική συνεργασία...».*

Βασίλη θα σε θυμάμαι για τον ευγενικό και χαρούμενο χαρακτήρα σου, για τη συνεργασία μας, για την επιμονή και αγωνιστικότητα σου για το Τμήμα μας και το ΤΕΙ Κρήτης.